



**V**an de redactie.

Eindelijk weer een Nieuwsbrief! U kunt er vanalles in vinden: Kees Nederveen uit Apeldoorn heeft verschillend aspecten van zijn onderzoek naar de tak Van Nerven belicht in korte verslagen van zijn onderzoeksresultaten. Het levert een aantrekkelijke serie artikeltjes op. En dan blijkt ook ineens dat Beau van Erven Dorens in de genealogie van Nederveen thuishoort. Wie had dat gedacht.

Daarnaast vindt u in deze Nieuwsbrief een kort verslag van de zonnige en zeer geslaagde Vriendendag in Antwerpen. De penningmeester en hoffotograaf van de Stichting Frans Nederveen uit Lunteren doet u een heel bijzonder aanbod: alle vrienden van de Stichting van Nederveen kunnen gratis een CD-ROM met foto's van de Vriendendag 2005 te Antwerpen toegezonden krijgen. Stuur uw naam en adres naar hem toe: Frans Nederveen, Zeggelaarsweg 20, 6741 GV te Lunteren of stuur uw adresgegevens naar hem per email: [Nederveen.Fr@hetnet.nl](mailto:Nederveen.Fr@hetnet.nl). U ontvangt dan kosteloos en portvrij een CD met een hele fotoserie die de Vriendendag 2005 in Antwerpen in beeld brengt.

Tenslotte kunt u op de achterpagina van deze Nieuwsbrief het financiële verslag van de Stichting van Nederveen lezen. Mocht u vragen hebben over dit verslag, stel ze ook aan Frans.

Veel leesplezier.

F&

**V**an de voorzitter.

Beste vrienden, ik ben blij dat er weer een Nieuwsbrief voor u ligt. De achterliggende periode was voor veel leden van het bestuur te druk om aan weer aan aflevering van ons periodiek (alweer de 45 - we stomen op naar de 50!) te verzorgen. Ik kan u verzekeren dat ondanks de drukte het werk aan het boek de *Genealogie van Nederveen* gewoon doorgegaan is. U hoort hierover binnenkort meer.

De Vriendendag 2005 was een groot succes. Elders in dit nummer kunt u het verslag lezen. Ik heb tijdens de sluitingsborrel aan de Schelde het reeds aangegeven: de volgende keer gaan we naar Rijswijk in Noord-Brabant, vlak bij Woudrichem. Zoals gewoonlijk reserveren we hiervoor de tweede zaterdag in mei. Dus zie ik u weer op 13 mei 2006 in Rijswijk?

Naast het jaarverslag over 2004 vindt u bij deze Nieuwsbrief ook de jaarlijkse acceptgiro. Wilt u de bijdrage voor 2005 aan de penningmeester overmaken? Het bestuur van de Stichting is u erg dankbaar voor uw bijdrage, die we hard nodig hebben voor toekomstig onderzoek en de aanstaande uitgave van het boek.

Tijdens mijn bijdrage in Antwerpen heb ik u eerste sporen van de Middeieuwse Nederveenen laten zien die naar Mechelen en andere nu Belgische steden wijzen. Dat onderzoek zal ook spoedig een aanvang nemen.

Ruud

Colofon. De Nieuwsbrief van Nederveen is uitgave van de Stichting van Nederveen en verschijnt ieder kwartaal. De Nieuwsbrief wordt zonder kosten toegezonden aan de Vrienden van de Stichting. Het adres van de redactie en van het secretariaat van de Stichting van Nederveen is *Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen*. Wat gepubliceerd wordt is niet per sé de mening van het Bestuur, tenzij dit anders wordt gesteld. Uit de nieuwsbrief mag, behoudens bronvermelding, vrijelijk worden geciteerd. De redactie wordt gevoerd door F.T.M. Nederveen en R.Th.M. Nederveen.



Kees Nederveen uit Apeldoorn stuurde de redactie verschillende korte stukjes die allemaal even interessant zijn om in de Nieuwsbrief te plaatsen. Hier komen ze:

#### Een zoekgeraakte Daniel?

In de tak Den Bosch komt voor: Antonius Daniel Nederveen, geb. 30-10-1832 in Den Bosch, over wie het Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant 1988 schrijft dat hij voortvluchtig zou zijn t.g.v. een tegen hem uitgevaardigd bevel tot gevangenneming. De reden hiervoor wordt niet vermeld. In ieder geval is hij hem gesmeerd, waarschijnlijk naar Frankrijk, want bij de mormonen treffen we een Antoine Daniel Nederven aan, getrouwd met Marie Marguerite Jacquemart, bij wie hij een dochter kreeg: Maria Victorine Nederven, gedoopt 15 Mei 1859 in St. Roche, Parijs. Verdere gegevens ontbreken.

Of mevrouw Nederveen-Vierling in Parijs of haar echtgenoot hiermee verwant is????

Scheele. De in een vorige Nieuwsbrief afgebeelde jubileum herinneringspenningen van het huwelijk op 1-10-1873 tussen Dirk Johan Christoffel Scheele en Cornelia Johanna van Nederveen hebben een nazaat van de Scheele familie ertoe gebracht een copie van het betreffende artikel (met onze toestemming) op te nemen in hun familienieuwsbrief. Ook zij hebben een familievereiniging met een keurig verzorgd periodiek, de Cronijck genaamd, dat 2x per jaar uitkomt en waarvan wij een exemplaar mochten ontvangen. De betreffende nazaat is Gerard Nordeman, die op 13 April 1963 in

Canada trouwde met Johanna Nederveen. Wie zij is, evenals haar afstamming, wordt nog nagegaan en kan wellicht een aanvulling op onze genealogie opleveren.

Goijaert Dirck Goijaert van Nerven, geboren omstreeks 1383 en getrouwd met Geertruid Gerit Hendrick van Broeckhoven, zou volgens (niet door ons) achterhaalde schepenbrieven afkomstig zijn uit de omgeving van Oisterwijk. Een nazaat van hem, de in onze vorige nieuwsbrief vermelde Martinus van Erve, heeft contact met een ver familielid, waaruit blijkt dat een andere nazaat van Goijaert Dirck Goijaert, nl. de op 1-8-1800 in Utrecht geboren Jacobus Gijsbertus Paulus van Erven, in 1824 naar Brazilië is geëmigreerd en daar voor een uitgebreid nageslacht heeft gezorgd. Een overzicht daarvan hebben wij in ons bezit, maar aangezien het in het Portugees is gesteld, dient e.e.a. eerst vertaald te worden alvorens het voor ons interessant wordt.



De Vrienden van de Stichting in de Antwerpse O.L.-Vrouwe kathedraal tijdens de Vriendendag 2005, luisterend naar de gids.



Uit het rechterlijk archief Vlierden 20-3-1778:

Compareerde Jan Marcelis Neervens, dienstknecht bij Petrus Aarts op de hoeve de Haanakker 30 jaar, die verklaart geweest te zijn op maandag 2 feb. 1778 de klokke circa 7 ure bij het huis van Gerrit Claes Welten en daar gezien te hebben Jan Aart Roijackers in zijn linker hand een groot mes, waarmee hij op Neervens af ging, het blanke mes boven Neervens hoofd, waarop de deponent zei: "Ik ben Jan van den Haanakker." Roijackers: "Als gij Jan Frans Evers waart geweest dan soude ik door uwen bek hebbe gesneden," roepende onder vreeselijke vloeken... "Als ik Jan Siskes krijg, dan geef ik den duivel mijn lijf en ziel, als ik hem niet door zijn bek sal snijen," waarop Neervens zich terugtrok tot in het huis van Gerrit Claes Welten. Na een kwartier kwam Roijackers binnen bij het vuur zitten en zei, dat hij mij, Jan Marcelis Neervens, "Mordju" soude slaan, en vervolgde: "Dat sal ik se desen avond wel leeren, ik geef den bliksem aan geheel Vlierden, want geheel Vlierden kan mij niet dwingen off zelfs den duivel uijt de Hel niet; het zijn maar schelmen al die in geheel Vlierden zijn," waarop Neervens opstond, de kamer inging, alwaar hij bleef tot Roijackers uijt voors. huijs uijtging. Neervens kwam in de keuken en ging bij het vuur zitten en daer gegeten hebbende is hij weder de kamer in gegaan. Roijackers kwam na 3 kwartier weer terug en zei tegen de hospus: "Gerrit, geef mij eens een pint bier, want ik ben moede, ik koome van Helmond, waarop Neervens de herberg verliet. Jan Marcelis Neervens merkte deze akte. Vlierden 20 maart 1778.

### Het ontstaan van de tak "VAN ERVEN DORENS"

Op 3 juli 1767 werd te Tilburg Walterus van Erven gedoopt. Hij was de zoon van Antonius van Erven en Comelia van Dooren.

Hij was artistiek goed onderlegd. Hij was een goed tekenaar en speelde viool en piano. Hij was handelaar in Brussels kant en andere luxe artikelen. Voor zaken moest hij dan ook geregeld naar Brussel of Parijs. Zakelijk gezien had Amsterdam meer voor hem te bieden dan Tilburg. Op vrij jonge leeftijd verhuisde hij dan ook naar Amsterdam.

Hij maakte in Amsterdam kennis met Guilelmus Dorens, die eveneens uit Tilburg afkomstig was. Ook deze man was om zakelijke redenen van Tilburg naar Amsterdam verhuisd. Hij woonde er al langere tijd en was tevens een goed schilder, tekenaar en beeldhouwer.

Guilelmus Dorens was getrouwd met de uit Tilburg afkomstige Susanna Wittebol. Het gezin had 1 dochter, genaamd Bernardina Maria Susanna. Zij werd op 19 november 1780 in de Rooms Katholieke kerk "de Toren" bij de Jan Rodenpoort te Amsterdam gedoopt. Hij dreef een kunsthandel in de Warmoesstraat 38 te Amsterdam.

Walterus van Erven trouwde op 5 november 1799 te Amsterdam met Bernardina Maria Susanna Dorens.

Kort na het huwelijk van zijn dochter overleed Guilelmus Dorens. Met dit overlijden zou tevens de familienaam Dorens verdwijnen. Walterus van Erven associeerde zich hierop



met zijn schoonmoeder waarna de kunsthandel kon voortbestaan als "fa. wed. G. Dorens & zoon".

Walterus van Erven had veel aan zijn schoonvader te danken. Uit piëteit voor hem bedacht hij een manier om de naam Dorens voor het nageslacht te bewaren.

Die gelegenheid deed zich voor toen op 6 april 1814 te Amsterdam zijn zoon Eduard Franciscus Karel werd geboren. Toen hij aangifte van deze geboorte deed bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, deed hij zich voor als Walterus van Erven Dorens. Zijn naam kwam als zodanig in de geboorte-akte te staan en ook ondertekende hij deze akte met Van Erven Dorens.

Toen de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand echter de gegevens controleerde, bleek dat hij deze achternaam onbevoegd droeg. Het woord "Dorens" werd in de akte doorgehaald. Als deze list wel gelukt zou zijn, dan zou hij in zijn doel toch niet geslaagd zijn. Zijn zoon overleed namelijk op 10 januari 1816 te Amsterdam.

Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen zijn achternaam op legale wijze te veranderen in Van Erven Dorens. Hij deed daartoe een verzoek aan de Koning, die hem ingevolge een Koninklijk Besluit d.d. 16 mei 1823 toestond zijn naam te wijzigen. Op 21 november 1828 werd dit Besluit door de Rechtbank van Amsterdam bekrachtigd. Vanaf die datum was hij volledig bevoegd de geslachtsnaam Van Erven Dorens te voeren en ermee te ondertekenen.

Bernardina Maria Susanna Dorens overleed op 21 maart 1849 te Amsterdam. Zij werd 68 jaar.

Walterus van Erven Dorens overleed op 17 maart 1851 te Amsterdam. Hij werd 83 jaar.

Wanneer we van Walterus 10 generaties terug gaan komen we ook weer uit bij bovengenoemde Goijaert Dirck Goijaert van Nerven.

De naam van Erven Dorens zal een aantal van ons kennen van de presentator van het TV-programma Boulevard.

**De jaarlijkse Vriendendag** werd dit jaar gevierd in Antwerpen op 21 mei 2005. Om 11 uur verzamelden wij ons in een eeuwenoud Café genaamd Den Bengel met een prachtig uitzicht op de oude markt.

Alexandra opent de vergadering met de mededeling dat het deze keer iets anders is van opzet. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen over het Nederveenboek, de Nieuwsbrief, de balans etc. Onze Voorzitter Ruud Nederveen neemt hierna het woord en in een lang en niet te herhalen verhaal worden de toehoorders één uur lang gekastijd met levende en dode Nederven en woonachtig in en vooral buiten Antwerpen. Slechts vier Nederven zijn gelieerd aan Antwerpen. Ook bleek een Engelbert van Nassau een natuurlijk kind te hebben verwekt bij een aan een Nederveen verwante dame. Wij moeten de Voorzitter toch nog maar eens vragen van de vork en de steel.

De vragen gingen niet over de aldaar uitgedeelde balans, deze was duidelijk en overzichtelijk opgesteld en sprak voor zich. T.a.v. de Nieuwsbrief werd de suggestie gedaan deze voortaan digitaal te versturen. Dat is een goed idee, binnen afzienbare tijd heeft waarschijnlijk iedereen een internet



aansluiting en dat scheelt een hoop porto kosten. En natuurlijk wordt de Nieuwsbrief opgestuurd aan die enkeling, die nog niet zover is. Op de vraag hoe de stand van zaken t.a.v. het Nederveen boek is gaf ondergetekende U het volgende antwoord. In principe is de tekst klaar en worden er nog enkele aanpassingen ingebouwd. Een drietal artikels zijn heel recentelijk verbeterd, maar moeten van PDF in Word worden omgezet, dat is een beetje werk. Een indeling zal worden gemaakt tussen de genealogische code die elk individu meekrijgt en de bijbehorende bladzijde. De kleurenfoto's worden beoordeeld of ze zo goed zijn. Het bestuur zal zich daarna moeten uitspreken en haar fiat geven. Een drukker wordt gezocht (offerte !!) en middels een voorinschrijving moet het aan de vrienden worden aangeboden. De vraag werd gesteld of het boek voor Vrienden even duur wordt als voor niet-Vrienden. De vragensteller redeneerde als volgt: het genealogisch werk is mogelijk

gemaakt door de Vrienden en waarom moeten dan de niet-Vrienden meeprofiten? Goed argument natuurlijk en dat neemt het bestuur graag mee.

Na de lunch was er een stadswandeling door een zeer deskundige, locale gids die zich zelfs heeft voorbereid in de relatie tussen Nederveen en Antwerpen. Wat is het toch een mooie, gezellige en interessante stad. Zowel de oude Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, alsmede de vele mooie panden in de binnenstad en het bezoek aan de Schelde met natuurlijk Lange Wapper betekende wederom een fantastische Vriendendag van de Stichting van Nederveen

Na een bezoek aan een café aan de oever van de Schelde, waar we, onder het genot van een verfrissing, bijkwamen van de vele indrukken, die we onderweg op hebben gedaan, was de dag weldra ten einde.

Frans Nederveen, Lunteren


**Bericht van de penningmeester van het bestuur van de Stichting van Nederveen.**

 =====  
 Financieel overzicht 2004

Saldo per 01-01-2004 € 6.276,88

Bij: Donaties	€ 1.449,50	
Rente	203,31	
Bankcorrectie	1,50	
		+
Totaal inkomsten		€ 1.654,31

Af: Kamer van Koophandel	€ 33,40	
Kosten Nieuwsbrieven	219,16	
Tekort Vriendendag	16,85	
Aanloopkosten boek	17,50	
Kosten website	56,53	
		+
Totaal uitgaven		343,44

Resultaat 2004		1.310,87
----------------	--	----------

( rekening courant saldo per 31-12-2004	( € 184,87 )	
---	--------------	--

( internetspaarrekening saldo per 31-12-2004	7.402,88 )	
--	------------	--

Saldo eindstand per 31-12-2004	( € 7.587,75 )	+ € 7.587,75
--------------------------------	----------------	--------------