

20.04.07.

Lieve Secretaris,

Lelaas zijn Ank en ik alweer lang en
breed in Parijs Frankrijk geland voor
een arrangement, waarvoor wij jij
uitgenodigd.

Dat René een erg breed als Voorzitter
betreue ik ten heeste!

Dat ik hem niet mee kan uitluiden
betreue ik nog meer!

René is een uitmuntend President
geweest, zijn kennis van de genealogie
was bewonderenswaardig, alsook de
overdracht van die kennis naar de
leden toe met naam en voornaam
en vooral met de jaartallen!

Ik ben hem daarvoor veel dank
verschuldigd.

Veel succes op de "Vriendendag!"

Met een hartelijke om helding en
dito kus,
Paul.